

## Studiespørgsmål til kapitel 25

1. Selv om begreber som forfængelighed og narcissisme har eksisteret i lang tid, ville tanken om, at vi alle rutinemæssigt engagerer os i selvforherligelse, være blevet betragtet som absurd for en generation siden. Hvori består nogle af de grundlæggende forskningsresultater, der gælder for mennesker præcis som os?
2. Er selvforherligelse bare en form for praleri, overdrivelse eller simpelthen løgn?
3. Hvorfor er vi tilbøjelige til at selvforherlige os mere, når det træk, det drejer sig om, er et permanent træk som grundlæggende ærlighed?
4. Vi kan selvforherlige os, fordi vi altid kan lokalisere gode beviser. Hvordan gør vi det? Hvor kommer disse beviser fra?
5. Det viser sig, at vi ofte kan forudsige andre menneskers handlinger bedre end vores egne. Hvorfor er det tilfældet?
6. I hvilken udstrækning bør vi tro på, hvad mennesker siger om sig selv?
7. Det vil sandsynligvis være tilfældet, at du somme tider er selskabelig, men til andre tider mere indadvendt. Hvordan gør det dig forskellig fra andre mennesker?
8. Er det muligt, at du ikke forstår, præcis hvor inkompetent du i virkeligheden er? Kan du beskrive, hvad man ved om Dunning/Kruger-effekten?
9. Hvordan passer Dunning/Kruger-effekten med den forestilling, at du grundlæggende er intelligent, et godt menneske, at du inderst inde ikke vil forandre dig, og at du grundlæggende er elskelig?
10. Forklar, hvordan en vis grad af selvforherligelse og overdrevet selvtillid ofte kan være nyttig for et menneskes tilpasning.
11. Men gør også rede for det problem, der er forbundet med selvcentreret narcissisme. Bliver egoer større over tid?